

volgende etmaal binnen kwamen kregen we zilver en anders brons. Om 4 uur 's middags en met nog zo'n 17 kilometer te gaan besloten we om door te gaan en niet in het nationale park, waar we inmiddels door liepen, te overnachten. Na onderweg aan een meer nogmaals een maaltijd opgewarmd te hebben liepen we door naar de finish. Toen we de laatste bocht om gingen kwam "Trekking Inn" bij Abisko in zicht en begonnen alle aanwezigen te klappen. Wat een mooi moment! Na 76 uur en 42 minuten hadden we de 110 kilometer erop zitten. Nu alleen nog inchecken, de terugreis regelen, de voorruit gestuurde bagage ophalen en lekker douchen! Met een drankje en hapje in de Trekking Inn naar de Ierse muziek spelende band luisteren (en sommigen nog dansen!) en daarna op het noordelijkste punt waar we tot nu toe geweest zijn van een heerlijke nachtrust genieten.

Zelf meedoen? De inschrijving voor de volgende Fjällräven Classic (5 - 12 augustus 2011) start op 4 oktober.
www.fjallraven.com/classic

Maria & Rutger Bach

TECH TALK

Rubriek met technische onderwerpen voor kampeers door kampeers. Verantwoording voor de inhoud blijft bij de schrijver. Inzendingen en vragen aan buitenspoor@kampeerclub.nl

De stormkettle

Deze zomer in Engeland kwamen we dit leuke apparaat tegen. Echt een hebbeding voor NTKC'ers. Het is een dubbelwandige fles van aluminium waar je in de dubbele wand water doet wat je wilt koken. Onderin de stoof hoef je alleen maar een aantal twijgjes te laten branden en je hebt binnen 10 minuten 1 liter kokend water voor thee en koffie. Een ideaal apparaat voor de verwoede kampeerder.

Voor meer informatie: op Google stormkettle intypen en je hebt een site vol informatie.

Anne Wismans

Mijt in de slaapzak

Ik wil graag wat informatie en tips over een goede synthetische winterslaapzak. Misschien zijn er meer mensen allergisch voor de huisstofmijt (die donzen slaapzakken heerlijk vindt).

Een jaar of zes geleden, kocht ik een donzen slaapzak met de mededeling aan de verkoper, dat ik vaak allergisch ben. En of een donzen slaapzak wel kon? 'Voor dons', zei de verkoper, 'kun je niet allergisch zijn! En het is heerlijk warm.' Enz. enz.

Dus kocht ik er een! Wat blijkt, hij heeft gelijk! Maar de huisstofmijt ging in de slaapzak zitten en is ook na een wasbeurt door de firma, na een maand weer helemaal terug. Gevolg is dat ik als hyper reactief allergisch persoon wakker word, midden in de nacht. Behalve mijn luchtwegen zitten ook mijn keel en neus dicht. Omdat dit geen doen is heb ik mijn donzen slaapzak verkocht. Dat verhaal van de slaapzak in de vriezer ken ik, en dat lijkt me weinig praktisch.

Nu ben ik op zoek naar een slaapzak die regelmatig op 60 graden gewassen kan worden, en bovendien ook bij min 15 graden nog comfortabel warm kan zijn, compact is, enz.

Tips en ideeën zijn zeer welkom!
Frank Rodrigues de Miranda
06-12820108

Omdat goede tips en ideeën voor veel van onze lezers van belang kunnen zijn vragen wij om er niet alleen Frank mee te pleziëren, maar om ze ook aan Buitenspoor te sturen.



Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeertreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.kampeerclub.nl > [ledensite](#) > [kamperen](#) > [in het buitenland](#).

Italië

Deze zomer waren wij op vakantie in Noord Italië waar we op een camping stonden die de moeite waard is om onder de aandacht te brengen. Het is Camping Monte Rosa in San Carlo, in een dal van de Italiaanse Alpen, de Valle Anzasca.

Het is een ruime, rustige camping. De eigenaressen (moeder en dochter) zijn vriendelijk. De voorzieningen zijn eenvoudig en zeer schoon. Er is warm en koud water en je kunt (tegen vergoeding) gebruik maken van een wasmachine. Het dal is weinig toeristisch met prachtige bossen, eeuwenoude dorpen, een onstuimige rivier en heel veel wandelpaden, zowel de bergen op als door het dal. Kijk maar eens op de website: www.campingmonterosa.it

Maaïke Mostert

Spanje

Alhoewel ik al zo'n 43 -44 jaar lid van de NTKC ben is dat voor het kamperen in Nederland (helaas) al jaren een slapend lidmaatschap. Toch ben ik steeds blijven kamperen, vooral in Spanje en Portugal. Ik ben daar deze zomer op zo'n 25 km zuid van Santander in de bergen een NTKC-achtig terreintje tegengekomen. Een zeer rustige 'gras'-camping (in Spanje een zeldzaamheid) met in een verbouwde boerenschuur een barretje/restaurantje tussen de bergen in een schitterende omgeving. Het betreft camping Lunada in San Roque de Miera. Deze camping is via www.campings.com te traceren.

R v Hartskamp

Met dank aan de tipgevers. Ook een fijn terreintje bezocht? Laat het je mede-kampeers weten via een korte beschrijving aan buitenspoor@kampeerclub.nl